

Nieuwsbrief nr 38 2017-2018

Belangrijke data

maandag 25 t/m vrijdag 29 juni

- verslagboekjes mee naar huis

dinsdag 26 juni

- schoolreisje OB

- inloopochtend

maandag 2 t/m vrijdag 6 juli

- 10-minuten gesprekken

Kijk op de website voor meer informatie over de activiteiten

TSA enquête

Dinsdag 26 juni is de laatste dag dat de enquêtes over de TSA kunnen worden ingeleverd. Volgende week leest u in de nieuwsbrief een samenvatting van de uitslag.

Groepsindeling volgend schooljaar

In welke klas en bij welke leerkracht komt uw kind volgend schooljaar? Er wordt hard gewerkt om de groepsindelingen rond te krijgen. Nog niet alle namen van de leerkrachten zijn al bekend. Komende week proberen wij u een zo definitief mogelijk plaatje te sturen.

Gevonden voorwerpen

De bak met gevonden voorwerpen raakt weer erg vol. Bent u iets kwijt? Vergeet dan niet even te checken of het misschien in de bak zit. Het is zonde als straks aan het einde van het schooljaar alles weer mee gaat met de zak van Max.

Nieuws over juf Pamela

Het gaat naar omstandigheden goed met Pamela, ze is aan het laatste stuk van haar behandeling bezig. De komende weken komt ze zo nu en dan langs op school en

na de vakantie start ze weer met re-integreren, ondersteund door een andere juf. We zijn blij dat we haar weer in ons midden hebben.

Cheerleaders

Onze cheerleaders hebben afgelopen vrijdag gewonnen op de Olympische Dag!

KIES-training

In september start er weer een KIES-training op de Meidoorn. KIES is een spel- en praatprogramma voor kinderen van gescheiden ouders en wordt aangeboden door Humanitas. De KIES-training is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen bij kinderen die een echtscheiding van hun ouders meemaken. Bent u geïnteresseerd? U kunt dit aangeven bij de juf of meester van uw kind. Zij kunnen u verder helpen

Kindervakantieweken

U gunt uw kind een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid een spelbreker, of heeft u er het geld niet voor. Voor deze kinderen organiseert Humanitas de Vakantieweek. Een week lang vakantie op een mooie plek in Nederland waar veel te zien en te doen is. De kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op. Geïnteresseerd? Vraag Mirjam, onze intern begeleider, om meer informatie en een aanmeldformulier.

Column Kees Fens

Onlangs is er een portret onthuld van Kees Fens op de zijmuur van onze school. De BB schreef columns, waarvan er drie werden

Nieuwsbrief nr 38 2017-2018

uitgekozen die tijdens de onthulling werden voorgelezen. Hier een van de uitgekozen columns van Noa uit BB2.

50 cent

Het is half negen. Ik hoor de Chasséklok luiden. Ik staar een beetje voor me uit als de juf met het verbeterbord bezig is. Ze tikt iedereen groen aan, behalve Louise. O, daar is ze al. Ze stormt de klas in en ze zegt: 'Sorry, sorry, sorry dat ik laat ben! De brug stond open.' Juf: 'Ja, ja, ga maar snel zitten. Ze gaat rustig tegenover me zitten en begint meteen een verhaal. Ik lach een beetje ongemakkelijk. Gelukkig is het een korte dag. Na een vermoeiende reken, taal, spelling en blits les is de dag afgelopen. Ik ga lunch halen met Louise. We gaan naar de Jan Evertsenstraat, naar de Appie. We hebben broodjes gehaald. Op naar de kassa! Het was €5,40. Shit, ik heb maar 5 euro! Ik doe alsof ik genoeg heb en zoek in mijn tas. De vrouw achter de kassa wacht ongeduldig. Wat ligt daar? Is dat 50 cent? Yes! Ik pak het op en wil het net aan de vrouw achter de kassa geven, als ik een klein meisje zie zoeken. 'Wat zoek je?' vraag ik. '50 cent' zegt het meisje. 'Anders kan ik geen chocola voor moederdag kopen!' Ik denk niet lang na en geef haar de 50 cent. Ze was zo blij dat ze me meteen een knuffel gaf. De vrouw achter de kassa kijkt me ongeduldig aan en zegt: 'Komt er nog wat van? Ik heb niet de hele dag de tijd!' Ik leg het geld neer, ze neemt het aan en ze geeft ons de broodjes, ook al hadden we niet genoeg. Maar dat zeiden we natuurlijk niet!